

FÆNGSELSFORBUNDET

TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN

- ORDENTLIG
- KONSEKVENT
- SIKKER

2013



TRE PRINCIPPER BØR VÆRE BÆRENDE FOR RETSPOLITIKKEN I DANMARK. DEN SKAL VÆRE **ORDENTLIG, KONSEKVENT OG SIKKER**

En **ORDENTLIG** retspolitik bygger på humane principper

Den skal være ordentlig i forhold til de mennesker, der er på vej ud i et kriminelt liv. Dette sker bedst gennem forebyggelse, kriminalpræventive satsninger, SSP-samarbejde og lignende. Den skal også være ordentlig i forhold til de kriminelle, der afsønes. Fængsler og arresthuse skal være sikre, og der bør ikke være en ekstra straf i straffen. Frihedsberøvelsen er straffen og er straf nok.

De, der har behov for det, skal stadig have mulighed for behandling. Og udslusningen til det almindelige kriminalitetsfrie liv på den anden side af tremmerne skal have stor opmærksomhed.

Endelig skal retspolitikken være ordentlig i forhold til de, der passer på de indsatte.

Det skal være til at holde ud at arbejde i Kriminalforsorgen, hele livet. Man skal kunne udføre sit arbejde uden urimelig risiko for at brænde ud og ende på pension alt for tidligt.

At retspolitikken skal være **KONSEKVENT** handler ikke kun om strafammer

Det drejer sig om at få sin straf hurtigt og udstå den umiddelbart i forlængelse af dommen. Vi skal ikke tilbage til tidligere tiders venterkøer. Derfor skal der være pladser nok.

Konsekvens handler også om, hvordan de indsatte behandles inden for murene: Omgængelighed, samarbejde og ønske om en kriminalitetsfri tilværelse skal belønnes med flere frihedsgrader, mens trusler, vold og kriminelle aktiviteter konsekvent skal sanktioneres med færre.

At retspolitikken skal være **SIKKER** betyder tre ting

For det første skal det være sikkert at arbejde i Kriminalforsorgen. Alle midler bør tages i brug for at hindre overfald, vold og trusler.

For det andet skal befolkningen kunne stole på, at den er i sikkerhed. De indsatte skal blive bag tremmerne, indtil de har udstået deres straf.

For det tredje skal det være sikkert for de indsatte at færdes uden risiko for overgreb fra andre indsatte.

FÆNGSELSFORBUNDETS MÅL FOR RETSPOLITIKKEN:

- Ingen bør vente på at afsone, vente på afklaring af deres afsoningsforløb eller komme i behandling
- Fængsler og arresthuse skal aldrig overfyldes
- God sikkerhed kræver god personaledekning
- Nul tolerance over for euforiserende stoffer og illegale lægemidler
- Øjeblikkelig sanktion over for voldelige og truende indsatte
- Moderne afsoningsforhold giver tryggere afsoning

Kriminalforsorgen skal i sagens natur modtage alle varetægtsfængslede og dømte. Det er det, vi er her for. Der er dog undtagelser for, hvem det er fornuftigt at placere i bygninger, der – per definition – er fyldt med kriminelle.

Det gælder asylansøgere, som ikke har gjort andet, end at de er asylansøgere. De skal ikke blandes med kriminelle.

Det gælder de alvorligt psykisk syge – de har, uanset kriminel løbebane – behov for hospitalsbehandling, hvorfor det er der, de bør anbringes.

Og så gælder det børn og unge under 18 år – de skal holdes adskilt fra voksne og mere garvede kriminelle eller placeres i andre institutioner.

Det virker, som om disse grupper hævner i Kriminalforsorgen, fordi der ikke er plads andre steder. Denne tilgang bør ændres. Spørgsmålet bør i stedet være: "Hvilket sted er bedst i stand til at tage sig af disse mennesker?"

Samtidig bør man være opmærksom på, om alternativer til almindelig indespærring

FÆNGSELSFORBUNDETS MÅL FOR KLIENTELLETS SAMMEN-SÆTNING:

- Fængsler og arresthuse bør være lukkede for visse grupper, der ikke hører hjemme her.

DET GÆLDER:

- Asylansøgere
- Alvorligt psykisk syge
- Børn og unge under atten år

vil være bedre. For eksempel behandling, samfundstjeneste, weekendfængsler og brug af fodlænker.

Formentlig vil der også i fremtiden blive placeret psykisk syge og andre svage grupper i Kriminalforsorgen. Derfor bør der være tilstrækkeligt personale med rette kvalifikationer til at håndtere disse grupper.

Til trods for at der er bygget et nyt fængsel i Østjylland, og at der bygges et nyt på Falster, er de fleste af Kriminalforsorgens bygninger meget gamle. Alder er i mange tilfælde en charme, men netop for Kriminalforsorgens bygninger er charmen overskuelig. Her er alder et stort problem.

Et gennemsnit tæt på hundrede år og en vedvarende beskæring af budgettet til vedligehold, reovering og nybygninger sætter sine spor.

Mange af bygningerne er aldeles uegnede til en moderne kriminalforsorg. Det er ikke nemt at finde beskæftigelse til de indsatte inden for murene, hvor der mange steder ikke er plads til ordentlige arbejdspladser.

Det kan være en svær opgave at opret-holde orden og sikkerhed, når murværket smuldrer, og regnen står ind.

Og det er umuligt at skabe mindre enheder – og adskille forskellige grupperinger – hvis man holder til i et traditionelt fængsel, hvor alle døre vender ud mod svalegange, der alle ender i en fælles trappe.

FÆNGSELSFORBUNDETS MÅL FOR BYGNINGER:

- Vedligehold og reovering er nødvendigt
- Der bør bygges tidssvarende arresthuse, og de gamle fængsler bør ombygges
- Alt nybyggeri skal kunne opdeles i mindre og større sektioner
- Ombygninger og reoveringer skal tage højde for, at der er kommet nye krav til miljø og sundhed

Kriminalforsorgen kan til tider være en udfordrende og hård arbejdsplads. Fængsler og arresthuse er – i sagens natur – fyldt med mennesker, der har vold som den foretrukne model for konfliktløsning. Dette sætter sit præg på arbejdet.

Derfor er det afgørende, hvordan man håndterer trusler, vold og overfald. Desværre håndteres dette ikke tilstrækkeligt professionelt. Miljøet bliver mere og mere rå. Personalet tåler mere og mere. Det slider fysisk og psykisk.

Samtidig peger flere undersøgelser på, at mange af Kriminalforsorgens arbejdspladser er præget af dårlig ledelse, uklare retningslinjer, kontrordrer, manglende fælles mål og manglende medindflydelse på eget arbejde. Og når man oveni oplever trusler og rå omgangstone med de indsatte, kan det være en stor psykisk belastning at passe sit arbejde.

Det er helt nødvendigt at satse på bedre forhold for at nedbringe sygefravær og nedslidning.

FÆNGSELSFORBUNDETS MÅL FOR ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED:

- Vold og trusler om vold over for personalet skal tages alvorligt og politianmeldes, hver gang
- Ledelsen skal straks iværksætte sanktioner over for indsatte, der truer eller er voldelige
- Institutionerne skal indrettes med moderne udstyr, der fremmer personalets sikkerhed
- Der skal oprustes økonomisk og ledelsesmæssigt for at forebygge psykiske og fysiske arbejdsskader

Kernemedarbejderen i Kriminalforsorgen er i dag og i fremtiden det uniformerede personale. Det vil sige fængselsbetjente og værkemestre.

Fængselsbetjenten, som ren nøglesvinger er – i det omfang det overhovedet har eksisteret – ren fortid. I dag låser betjentene naturligvis fortsat døre op og i, men de løser også sagsbehandlingsopgaver og forestår beskæftigelse og fritidsaktiviteter for de indsatte.

Desuden har betjentene en helt central rolle – selvfølgelig sammen med dygtige socialarbejdere – i de velfungerende behandlingsafdelinger.

Uddannelsen, både grund- og efteruddannelse, er helt afgørende for at skabe og bevare et professionelt korps af betjente.

FÆNGSELSFORBUNDETS MÅL FOR UDDANNELSE:

- Grunduddannelsen bør være på bachelorniveau
- Fag som konfliktløsning, psykologi og samspil mellem mennesker skal prioriteres i højere grad
- Efteruddannelse, som er på forkant med behovene, er afgørende for en fortsat professionel løsning af opgaverne



Denne pjece bygger på Fængselsforbundets kriminalpolitiske handlingsprogram fra 2003.

Fængselsforbundet / Ramsingsvej 28A / 2500 Valby
72 55 99 76 / ff@faengselsforbundet.dk